

ERFGOEDDAG: Stop de tijd!

Zondag 21 april van 10 tot 18 uur

EXPO: De prehistorie aan de tand gevoeld

In Hoboken stoppen we de tijd in 1862. Op de plek waar fort 8 van Vesting Antwerpen wordt gebouwd, vinden arbeiders een groot skelet. Een olifant? Neen, het is een mammoet! Hoe het dier hier terecht kwam, weten we nog altijd niet. Want de opgraving gebeurde in slechte omstandigheden. Hem even terughalen uit het Koninklijk Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel kan niet. Toch flitsen we u met een expo van 1862 naar de prehistorie.

Locatie: fort 8

GRATIS

Zondag 21 april om 10, 12, 14 en 16 uur

WANDELING: De prehistorie aan de tand gevoeld

Fort 8 is ruim 33 ha groot en toch is het vrijwel onzichtbaar. De Gidsenwerking Fort 8 Hoboken (Gé-èF 8) maakt speciaal voor Erfgoeddag een vertelwandeling, waarbij niet zozeer het bouwkundig erfgoed, maar wel de verhalen centraal staan. Er wordt verteld over verschillende schermutselingen en over de cholera-epidemie. Misschien komt u onderweg toch oog in oog te staan met de oudste bewoner van het Fort.

Aansluitend op Erfgoeddag zijn er gelijkaardige wandelingen op:  
zondagen 28 april en 5, 12 en 19 mei om 15 uur.

Locatie: Start wandeling: fort 8 Hoboken, Schansstraat 9 (Hoofdingang), 2660 Hoboken  
GRATIS

i.s.m. Het GenOOtschap, de Gidsenwerking fort 8 Hoboken (Gé-èF 8), de cultuurraad en het district Hoboken en Umicore.